

## ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΠΑΛΟΥΡΔΟΥ ή ΒΑΛΟΥΡΔΟΥ

Τώρα με το θέμα των δένδρων της Αγίας Αννας του Γαλατά, ασχοληθήκαμε την οικογένεια Μπαλούρδου η Βαλούρδου.

Σαν παλιότερο της οικογένειας βρήκαμε τον Γεώργιο Ιωάννου Βαλούρδο, οينوπώλη στον Πόρο το 1875 (1814-1894) Δείτε πιο κάτω.

Στο αρχείο μας, «σημειώσεις *Οικογενείας Δημητρίου Αναστασίου Κουκουδάκη 1870-1880 Απογραφή Αρρένων ενοριτών ενοριών Ύδρας (Υδραϊκά Επίθετα: Ενορία Π Μερκουρίου (Άγιος Δημήτριος-Άγιος Αντώνιος-Άγιος Κωνσταντίνος ο Ύδραϊος εἰς Ξερὴ Ἑλία-Νέος Κόσμος)* αναφέρους κάποιους Μπαλούρδους.

Όμως βρήκαμε κι έναν αγωνιστή του 1821 τον Σάντο Μπαλούρδο που τα χρόνια 1841-1845 ήταν καφεπώλης στην Αθήνα με ιδιοκτησία στο Πειραιά. Αλλά πτώχευσε και την αποπληρωμή του δανείου του ανέλαβε ομάδα δανειστών.

Ο Σάντος (μάλλον Σαράντος) από τις Σπέτσες ήταν ένας από τους τρεις Έλληνες πιλότους που οδήγησαν τις ναυαρχίδες των ξένων κατά την ιστορική ναυμαχία του Ναβαρίνου στις 8/20 Οκτωβρίου 1827 Στου Codrington στην «Ασία», ήταν ο Πέτρος Μικέλης από την Σίφνο, κατ' άλλους από την Μήλο. Στην Γαλλική ναυαρχίδα του de Rigny «Σειρήνα», ο Μανώλης Μοδινός από την Μήλο και στην Ρωσική «Αζόφ» του Heiden ο Σάντος Μπαλούρδος. Όπως είναι γνωστό τα πλοία ξεκίνησαν για τη ναυμαχία από τον Πόρο.

Το 1841 ο Σάντος βρέθηκε να έχει καφενείο στην Αθήνα.

Στην αρχή η επέτειος ναυμαχίας γιορταζόταν όμως με τα χρόνια ξεχάστηκε. Είχαν μεσολαβήσει τόσα περιστατικά, καινούρια ζωή είχε ξεκινήσει για τη χώρα. Κάποιοι βέβαια άφηναν το λογισμό τους να πετάξει στην επέτειο. Κι Σάντος. Ένας από τους πέντε Έλληνες που πήραν μέρος στη Ναυμαχία τον Οκτώβρη του 1827, γιόρτασε μόνος του την επέτειο.

Όπως αναφέρει απόσπασμα εφημερίδας της εποχής « Την 8<sup>ην</sup> Οκτωβρίου, το εσπέρας, ο Σάντος Μπαλούρδος εφώτισε παντού το καφενείο του, έφερε μουσικήν και διασκέδαζε το κοινόν προς ανάμνησιν της αξιομνημονεύτου των Αβαρίνων μάχης των στόλων των συμμάχων Δυνάμεων κατά των Τουρκικών.

Ερωτώμενος δε, διατί μόνος, μεταξύ τόσων άλλων, πανηγυρίζει την ένδοξον εκείνη μάχην; «διότι και μόνος, απεκρίθη, από τους Έλληνες πολίτας ευρέθην εις αυτήν... Είμαι απλούς πολίτης Έλλην, και καυχώμαι δια τούτο. Είμαι καφεπώλης».

Ιωάννης Μπαλούρδος ή Βαλούρδος;:::

I

Γεώργιος Βαλούρδος, οιοπώλης 1875 + Ουρανία Κιουράνα

1814-1894 διετέλεσε δημ. συμ γ 1829

I

Ιωάννης Αναστάσιος Αντώνιος Ελένη 1854 Ελευθερία 1857, Ζαφείρω 1859,  
1850-1917 1852 1856-1928 Αγγελική, 1861, Μαρία 1865, Νικόλαος 1868  
καφεπώλης Μιχαήλ 1869, Μαρίνα 1871, Άννα 1873

+

+ Κονδυλία Μιχ. Βεσσαλά 1875-1894

Γιώργος Μιχαήλ 1910 Ουρανία Μαρία Αντώνιος  
1894-1969 +Ελένη Β Σπύρου

1920-1943 από Τακτικούπολη

I

Αναστάσιος Ευάγγελος Αικατερίνη  
1944 1946 1950

I

+ Αρτεμις I Καρνέζη 1952 Σαλαμίνα

Μιχάλης Ελένη  
1990 1987

Αντώνιος + Σταματίνα Ιω. Σιζέρη  
1856-1928 1878 - 1900

I

I

I

Γιώργος 1904 Γιάννης 1907-1987 Ουρανία Άννα 1903/4 Μάγιω  
+ Γεωργία Μπερ Τσόπορη 1901 1906

Αντώνης 1946

Γιώργος 1977

Ιωάννης + Κονδύλω Μερτίκα Καραμάνου

1850-1917 1858 γάμος 1883 -1930

= Γεώργιος I Βαλούρδος υποναύαρχος μηχ. ΠΝ 1884-1955

= Μερτίκας 1888-1890

= Σπύρος γ 1890

= Ευάγγελος 1894-1916

=Χαρίτος γ. 1896

= Μερτίκας 1901

= Ουρανία 1889-1916 + Αθανάσιος Περάκης 1870-1914

= Μπήλιω 1894- 1921

ΕΛΕΝΗ I. Βαλούρδου γ 1851 + 1867, Παν. Παντ. Ρίζος πλοίαρχος 1835-:

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Παντελής Γεώργιος Κατίνα Μιχάλης Δαρεία Νίκος Σταματίνα Αφροδίτη ΜΑΡΙΑ  
1872 1875 1877 1881 1882 1887 1890 1893 1895+

Νικόλαος Παν. Σαμπάνης (Μολυβάκιος) δήμαρχος Πόρου γ. το 1888

Παναγιώτης Ν Σαμπάνης  
Ακτινολόγος

Χριστίνα Μπέμπα+ Νικόλαος Πολλάλης  
Σπύρος ) Τατιάνα Σπινάρη  
Χριστίνα Νικος